



MARANATHAKERK

Giessenburg

PKN gemeente



NB zondag 5 juni 2022 Pinksteren

Vandaag zondag 5 juni gaat in de morgendienst onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Gerit Wemmers.

Er is vanmorgen ook Kindernevendienst.

Volgende week zondag 12 juni gaat in de morgendienst onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor en in de avonddienst Ds. H.P. de Goede uit Werkendam. We hopen deze zondag met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.

Collecte 5 juni 2022

De opbrengst van de eerste collecte is voor Kerk in actie- zending Zuid Afrika, De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

-5 juni – Kerk in Actie – Zending Zuid Afrika

Vandaag vieren we Pinksteren: het feest waarin God ons Zijn Geest gaf. Hoe mooi en belangrijk is het om *begeesterd* te raken? Gods Geest kan ons helpen bergen te verzetten. Vandaag collecteren we via Kerk in Actie voor mensen in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die alle moed verloren waren. Ze leven al generaties lang in armoede en weten soms niet hoe ze dit ooit kunnen doorbreken. Een Zuid-Afrikaanse organisatie weet hun wanhoop om te zetten in hoop en actie. Ze brengen mensen bij elkaar en gaan eerst samen de Bijbel lezen. Verhalen die hen inspireren en laten zien dat God mensen kracht geeft in moeilijke omstandigheden. Daarna leren ze hen hun grond te verbeteren en te bewerken, waardoor hun voedselopbrengst verhoogt. Ze leren kleine handeltjes op te zetten. En als ze zien dat hun leven erop vooruit gaat en dat goed samenwerken loont, raken ze *begeesterd*. Uw bijdrage wordt gevraagd om dit hoopgevend werk te ondersteunen. Meer informatie is te vinden op de website van [Kerk in Actie](#).

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groeten br. Ray Nahar. De bloemen worden weg gebracht door Jeannet van Houwelingen.

Snoepgroet

De snoepgroet gaat deze zondag met onze hartelijke groetjes naar Chris Hengeveld.

Geloofskracht

Over het algemeen zijn we in de kerk toch wel bloedserieus. God is dermate heilig dat dat ook bijna niet samengaat met gelach. We kunnen uit de voeten met ons leed, maar bij een grapje zijn we al snel respectloos. Jammer. Ik had dat wel graag wat milder gezien. Zou Jezus nooit niet gelachen hebben? Of onze lieve Heer toen hij zag hoe mensen konden stuntelen? En waarom zouden we kunnen lachen als we ons het evenbeeld van onze Maker mogen weten? Als Hij niet lachen kan, dan wij ook niet?

Ik kom erop omdat ik deze week een zeer ernstig gesprek had van groot belang. Bij de parkeerplaats van de kerk waar ik vooringing in de avonddienst stond een jongetje bij mijn auto. Hij zei: "Dit is uw auto." Ik knikte. "Vind je 'm mooi?" "Ja", zei het jongetje, "en ik heb ook wat moois!" Ik vroeg nieuwsgierig wat dat dan was in de veronderstelling dat hij ook een

autootje zou laten zien, maar hij zei: "ik heb een grapje van God!" Toen stak hij zijn voet naar voren. Ik zag een blote voet in een vrolijk sandaaltje. "Kijk dan!" En toen zag ik het. Hij had zes tenen.

Wat had ik moeten zeggen? De dominee had misschien gezegd: wat een prachtig geschenk! Jij bent bijzonder! Maar ik zei niets. Ik moest inderdaad heel hard lachen samen met het jongetje om het grapje van God. Zou God toen niet gelachen hebben met ons?

Vriendelijke groet, Yvette Pors

Awake

Vanavond gaat er weer een nieuw Awake-event plaatsvinden. Daar zal gastspreker ds. Michiel Dubbelman het gaan hebben over het thema: "How to change deeply". Tijdens de avond neemt de spreker ons mee in het thema, is er ruimte voor interactie, gebed en aanbidding. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten. Het event vindt plaats in de Maranathakerk en start om 20:00, inloop vanaf 19:45. Awake is vóór jongeren (doelgroep: 14 t/m 30 jaar). Zien wij jou daar? Tot dan!

Collectebonnen

Op maandag 13 juni is er van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid tot het kopen van collectebonnen.

Oekraïense gasten

Onze Oekraïense gasten hebben inmiddels hun weg gevonden. Werk, school, bankzaken, uitkering etc.; de meeste zaken zijn opgepakt en ze kunnen voor een groot deel zelf alles regelen. Je zou kunnen zeggen dat we in een 'soort van' volgende fase zijn gekomen, waarin wij hen meer op aanvraag zullen helpen. Zo nu en dan zal hulp nodig zijn en dan zullen we ze natuurlijk helpen. Als we uw hulp nodig hebben, dan zullen wij ons melden! Dank aan iedereen die de afgelopen periode klaar heeft gestaan. Groet, Leonie, Arda, Arie, Johan en Mireille

EO-jongeredag 2022

Volgende week zaterdag 11 juni 2022 vindt weer de EO-Jongeredag plaats; net als drie jaar geleden in AHOY in Rotterdam. Het thema van deze dag is #SPEAKLIFE. Het belooft een mooi feest te worden! Net als de afgelopen jaren zal er weer een bus vertrekken vanuit Giessenburg. Wil je met de bus mee, dan moet je je opgeven! Dat kan als volgt: 1) Stuur een mail naar: jeugdwerkgiessenburg@gmail.com 2) Vermeld je naam / namen en daarbij behorende mailadres(sen). 3) Vermeld ook je mobiele telefoonnummer! Heenreis: zaterdag 11 juni om 11:45 uur vanaf het Tilplein, Giessenburg. Terugreis: vanuit Rotterdam 's avonds na afloop om 21:45 uur. Kosten: € 8,00 p.p. voor een retourtje. Contant betalen voor het instappen! App je vrienden en spreek met elkaar af om erheen te gaan; en reserveer zelf jouw ticket via <https://beam.eo.nl/evenement/eo-jongeredag>

Interkerkelijk koor "Aqua Viva" Giessenburg

Op woensdag 8 juni 2022 houdt Aqua Viva een open repetitie avond, aanvang 20.30 uur. Een ieder die graag zingt is hartelijk welkom. Onze dirigent is Martin Klop. Ook nieuwe koorleden zijn hartelijk welkom. Onze repetities worden gehouden in 'De Rank', Dorpsstraat 55 te Giessenburg. De repetitietijden zijn op woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur. Voor info zie onze website: www.aquavivagiessenburg.nl

Data ter herinnering

11 juni	EO-Jongeredag
13 juni	Collectebonnen
19 juni	Openluchtdienst 10.00 uur